

"Het gaat er niet om wie de overhemden strijkt"

Eind januari kreeg minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking het predicaat 'meest vrouwvriendelijke bewindspersoon' van Women On Top, een club die meer vrouwen op hogere posities wil.

Heeft uw voorgangster Van Ardenne, een vrouw, het pad naar deze titel geëffend? "Ik denk van wel. Mede vanuit haar katholieke achtergrond kon ze kritiek hebben op hele conservatieve delen van de kerk en hoe zij zich uitspraken over zaken als *family planning*. Ik doe niet ineens veel meer voor vrouwen, maar maak er wel een aparte prioriteit van met extra geld. Ik ben gewoon geschrokken van de dramatische cijfers van onder andere moeder- en kindsterfte en het dramatische geweld tegen vrouwen."

Eén van de kreten van Women On Top is 'Weg met het deeltijd-feminisme'. Kunnen vrouwen in Nederland wat leren van de arbeidsmoraal onder seksegenoten in ontwikkelingslanden?

"Ik vind dat zowel moederschap als carrière, of daar een combinatie van, een vrije keuze moet zijn. Maar als die keuze gemaakt wordt omdat er eigenlijk geen kansen zijn of iets niet geaccepteerd wordt; dat vind ik wat anders. Maar het klopt: het aantal vrouwen in Nederland dat fulltime werkt, is lager dan in sommige ontwikkelingslanden."

Heleen Mees, één van de oprichtsters van Women on Top, is betrokken bij de campagne van Hillary Clinton en geeft lezingen over vrouwelijk leiderschap. Bestaat zoiets?

"Dat is die interessante combinatie van besluitvaardigheid en empathie die je bij vrouwelijke leiders wél vaak ziet. Zoals bij mevrouw president Ellen Johnson-Sirleaf in Liberia. Zij ziet er als een moeder des vaderlands op toe dat de mannen hun wapens neerleggen. Daarbij is ze zowel begripvol als af en toe keihard. Zij is echt de Thatcher van het vredesbeleid. Vrouwen in postconflict situaties hebben hoe dan ook vaak iets voor op de mannelijke machthebbers, omdat zij niet gevochten hebben. Dat kan inderdaad voelen als een schone lei."

Zijn vrouwen op hoge posities altijd positief voor seksegenoten in dat land? "Nou, niet per definitie. De vrouw van de

president van Nicaragua is bijvoorbeeld tegen abortus. Dat verbod is zelfs in de wet gekomen. Op dit ogenblik zie je op verschillende plekken conservatieve krachten aan het werk. Vrouwen zijn natuurlijk deel van de cultuur en denken niet automatisch anders omdat ze vrouw zijn."

Wie strijkt uw overhemden?

"Nou, dat soort dingen doe ik altijd zelf en heb ik ook altijd zelf gedaan. Vrouwvriendelijk zijn, heeft niet zoveel te maken met wie er strijkt. Eerlijk gezegd zijn we die tijd wel een beetje voorbij. Vrouwvriendelijk is *in the end* dat je vindt dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben."

Wie verdient volgens u de titel 'meest vrouwvriendelijk'?

"Ik denk dan vooral aan rolmodellen. Bijvoorbeeld die vier presentatrices van het Arabische tv-programma Kalam Nawaem. Zij praten over onderwerpen waar niemand over durft te spreken: homoseksualiteit, masturbatie en cosmetische chirurgie. Dat doen ze op hun eigen manier, met behoud van culturele waarden, maar wel grensoverschrijdend. Dat is niet alleen goed voor vrouwen, maar het werkt ook opvoedend naar mannen toe. Dat is daar natuurlijk ook wel een beetje nodig. (lachend) Inderdaad: misschien bij ons ook wel." KARIN WESSELINK

