



Suf gedrag

Vervolg van pagina 1

Sekse-ongelijkheid ontbrak ook in de artikelen in *de Volkskrant* (Forum, 9 november; Cicero, 10 november). Dit terwijl in internationale context steeds meer wordt onderkend dat algemene ongelijkheid direct verband houdt met wat de Verenigde Naties als 'gender-apartheid' hebben omschreven.

Door zulke omissies worden de culturele, historische en psychologische oorzaken van machtsongelijkheid niet geanalyseerd. Het blijft steken in de afstandelijkheid van de economische en filosofische benaderingen.

Het terrein waar het perspectief van vrouwen als uitgangspunt dient, gender- en vrouwenstudies, is steeds meer in het gedrang geraakt. Dat is zonde, want er zijn tal van belangrijke wetenswaardigheden uit voortgekomen. Wist u bijvoorbeeld dat er de afgelopen zeshonderd jaar niet twee feministische golven zijn geweest maar zes? Vrouwen moeten iedere honderd jaar een nieuwe golf veroorzaken, omdat de geschiedenis van hun emancipatie wordt geschrapt uit het collectieve geheugen. Dat is nogal een energieverspilling.

Het bovenstaande is slechts een greep uit de gevallen waarin vrouwen worden vergeten. Het maakt duidelijk dat het in de mannencultuur niet zo democratisch toegaat en dat de maatschappelijke agenda eenzijdig

wordt bepaald en afgehandeld. Dit vanuit de mannelijke belevingswereld zonder oog voor vrouwenproblemen en vanuit abstracte afstandelijke analyses zonder aandacht voor de psychologische kant. Dat pakt nadelig uit voor betrokkenheid, kwaliteit van analyses, oplossingen en efficiency. En geweldloos actievoeren wordt niet gehonoreerd met evenredige aandacht.

De voorbeelden roepen ook de vraag op of in ons 'verlichte' Westen de meerderwaardigheid van mannen ten opzichte van vrouwen wel echt is verdwenen, of niet veeleer ondergronds is gegaan. Om te zorgen dat die meerderwaardigheid écht verdwijnt zullen vrouwen toch echt meer te zeggen moeten krijgen.

Dat ligt bij vrouwen zelf, door bijvoorbeeld op het idee te komen dat onhandige kinderwagens kunnen worden verbeterd en daarmee de boer op te gaan. En het ligt bij het mannelijke perspectief, door meer de oren te spitsen voor alternatief stemgeluid, zoals afkomstig uit gender- en vrouwenstudies.

Meer vrouwen aan de top betekent een meer democratische samenleving en vergroot de kans op meervoudige perspectieven. Maar uit de voorbeelden blijkt ook dat daar aandacht voor nodig is in de media. En dan schud ik mijn schaaftigheid af. Beloofd!

Elisabeth Kool is politicoloog en kenner van de vrouwenbeweging.